

# Hoe Bertus ons anders leert kijken

## REPORTAGE BERTUS STEEGEN

● Fotografe Anneke Bloema maakt boekje over blinde dorpsgeenoot

### Door Marijke Brouwer

**Zwinderen** De oude boerderij van Bertus Steegen ligt er rustig bij. Een paar schapen snellen bij bezoek naar het hek, de hond komt aangeslenterd, en daar komt Bertus zelf aan. Hij loopt voorovergebogen, hij is 78 jaar, grijpt de klink van de staldeur en gaat de deel op.

Tussen de attributen die menig stal rijk is – een houten boerenwagen, balen schapenwol, hooi – staat een tandem. Die dubbele fiets is Bertus heel wat waard, want heeft hij een voorrijder dan is de tandem zijn vervoermiddel om de wereld in te gaan.

Bertus is blind.

Altijd al was hij slechtziend, maar in zijn jeugd deed een bril nog wonderen. Met het verstrijken der jaren verloor hij zijn zicht tot het uiteindelijk helemaal weg was. Zijn ouders, die een boerderij in Zwinderen hadden, stuurden hem naar de Blindenschool in Bussum waar hij een metaalopleiding volgde en het braille evenals de beginselen van een leven als blinde onder de knie kreeg.

Inmiddels is hij ruim een halve eeuw verder. Hij heeft op verschillende plekken in het land gewerkt als telefonist, hij is weduwnaar, vader van twee kinderen, grootvader. Hij is teruggekeerd naar de boerderij in Zwinderen waar hij de weg kent, alleen, of samen met Jumper zijn blindengeleidehond.

Naast hem staat de villa en op een dag hoorde hij iets aparts vanaf dat erf. Het bleek een oude Jaguar, er werd getrouwd die dag en de bruidsfotograaf was Anneke Bloema (38) die ook in Zwinderen woont. Ze wist zeker dat Bertus op het geluid van de oldtimer zou afkomen en hield haar toestel paraat om een



◀ Bertus Steegen thuis waar alles een vaste plek heeft. Inzet: Voorblad van het boek *Bertus Steegen* door Anneke Bloema. Foto: Anneke Bloema

”  
Bertus weet de weg, ook al is hij blind

foto te schieten van de blinde man die bij Zwinderen hoort.

Zo kwamen de twee in contact en zo hoorde Anneke dat Bertus slechts met moeite iemand kon vinden die de tandem met hem wilde delen. Ze besloten voortaan elke vrijdagochtend samen een rondje in de buurt te fietsen. Vijf jaar geleden is dat nu en intussen zijn ze vrienden van elkaar.

Bertus is een boekwerk waard, bedacht Anneke. Dat zit 'm in de kleur op zijn wan-

gen, in zijn karakteristieke woning waar alles een vaste plek heeft, in Zwinderen zit het ook.

Bovenal is het Bertus' blinde dagelijks leven waar ze een verhaal in zag, in woord en beeld. "Bertus weet de weg, ook al is hij blind. Het is zo knap. Hij weet onderweg altijd waar we zijn, omdat hij de windrichtingen feilloos kent."

En ze leert van hem. "Door met Bertus te fietsen leer ik anders naar dingen kijken zo-

dat ik wat ik zie aan hem kan beschrijven. Pas geleden, toen het hard vroom, waren er mensen op de vaart aan het schaatsen. Om dat aan hem te beschrijven ga je luisteren en wat klinkt het mooi, die ijzers op het ijs."

Bertus ondertussen vindt het mooi dat er een boek over hem is verschenen. Hoe hij dat weet? Omdat Anneke het hem heeft verteld en zijn verhaal ook op dvd heeft ingesproken. Hij redt zich wel. Het enige dat hij mist is autorijden.

**Presentatie**  
Het boek *Bertus Steegen* volgens Anneke Bloema wordt vanmiddag om 16.30 gepresenteerd in het dorpshuis van Zwinderen. Het boekje kost 12,50.